

# Welkom aan

# boord van *Ristoareo*

In Ristoareo, gevestigd in een stilstaand vliegtuig even buiten Rome, wacht gasten een bijzondere culinaire avond. Een gesprek met Massimo De Giovanni, de 'piloot' van dit ongewone restaurant.

TEKST & FOTOGRAFIE JESPER STORGAARD JENSEN

**O**p zo'n twee kilometer van het grootste vliegveld van Italië, het Leonardo Da Vinci van Rome, staat middenin de Via Trincea delle

Frasche in de Romeinse deelgemeente Fiumicino een Convair CV 440-vliegtuig 'geparkeerd'. Neus, staart en vleugels steken uit een serre-achtige hangar die eromheen gebouwd is. Hoewel er al zo'n twintig jaar niet meer mee wordt gevlogen, stappen er nog wel dagelijks mensen aan boord. Massimo De Giovanni opende hier namelijk vijf jaar geleden de deuren van restaurant Ristoareo (een samenvoeging van ristorante en aereo, vliegtuig). 'We krijgen regelmatig telefoontjes van mensen die zich afvragen of er een vlucht bij de prijs van een maaltijd is inbegrepen, en waar we dan

naartoe vliegen', lacht hij. 'Vaak hebben ze hun blik vluchtig over onze website laten gaan en daardoor niet begrepen dat ons vliegtuig niet de lucht in gaat. Vaak zeg ik dan dat wij voor het eten en de ambiance zorgen, en dat de verbeelding van onze gasten de rest doet.'

### Drie presidenten

Massimo's aereo is in 1957 gebouwd in San Diego in de Verenigde Staten. Eind jaren vijftig kocht Alitalia het voor die tijd zeer luxe vliegtuig, waarna er regelmatig mee werd gevlogen. In 1961 werd de Convair verkocht aan de Italiaanse overheid als presidentieel vliegtuig. Tien jaar lang vloog *il Presidenziale* drie opeenvolgende Italiaanse leiders naar alle uithoeken van de wereld: Giovanni Gronchi, Antonio Segni en Giuseppe Saragat. Hun portretten verwelkomen nu de gasten van Ristoareo.

Het verhaal van Ristoareo begint in >



Bijschriften bijschriften  
Bijschriften bijschriften



*'Wij zorgen voor het eten en de ambiance, de verbeelding van de gasten doet de rest'*



1993, vertelt Massimo, toen zijn vader het vliegtuig kocht. Jarenlang werd het gebruikt als café, later werden er ook cabaretoorvoorstellingen en stand-up-comedy-avonden georganiseerd en in 2009 ontstond het plan om er een serieus restaurant in te openen. Ristoareo kende een vliegende start met enkele positieve reviews op TripAdvisor, voornamelijk van mensen die aangenaam verrast waren door de bijzondere setting. Sinds 2011 onderscheidde TripAdvisor Ristoareo bovendien ieder jaar met een Certificaat van Uitmuntendheid. En de Italiaanse Vanity Fair nam Ristoareo op in de lijst van de tien bijzonderste restaurants ter wereld.

'Het is ontzettend leuk om de reacties van onze gasten te zien als ze het vliegtuig binnenstappen', aldus Massimo. 'De meesten van hen komen uit Rome of de omgeving van Fiumicino, maar we ontvangen ook veel internationale gasten, voornamelijk toeristen die na een verblijf in Rome of andere delen van het land hun laatste nacht voor vertrek in de buurt van het vliegveld doorbrengen.'

### Vliegende vissen

Ik neem een slok van het glas spumante dat Massimo voor me heeft ingeschonken, en ik weet niet of het door de bubbel komt, maar er komt ineens een aparte vraag in me op. Hebben ze, gezien de link tussen luchtvaart en gastronomie, toevallig ook vliegende vissen op het menu staan? Massimo schiet in de lach. 'Geloof het of niet, dat wordt vaker gevraagd. Door de jaren heen hebben we een hele waslijst aan woordspelingen en

andere taalgrapjes gehoord.' Zelf kan hij het ook niet laten. 'Als ik gasten de trap op het vliegtuig in begeleid, vraag ik soms of ze nog iets aan te geven hebben, of ze alleen met handbagage reizen en of ze hun paspoort wel bij zich hebben. Soms bevelen we bij het opnemen van bestellingen de rombo aan (wat in het Italiaans zowel 'tarbot' als 'geraas van startende (vliegtuig)motoren' betekent, red.) en bij het dessert vragen we of men klaar is voor een *atterraggio dolce* (woordspeling op de uitdrukking voor een zachte landing, red.).'

### Noodlanding

Als we het vliegtuig uitstappen, komen we uit in de glazen hangar, die met palmbomen, rotan meubels en bamboe decoraties is ingericht als een soort tropisch paradijs. 'Om de ervaring helemaal compleet te maken hebben we hier de illusie willen creëren dat het vliegtuig een noodlanding heeft moeten maken in de jungle', legt Massimo uit. Buiten vliegen boven onze hoofden vliegtuigen tussen de nachtelijke wolken door, net vertrokken van het Leonardo Da Vinci naar verre bestemmingen. Daar wordt aan boord ook eten aangeboden, maar dat kan vast niet tippen aan de gastronomische belevenis die Ristoareo biedt, onder toezicht oog van drie voormalige presidenten nog wel.

**Ristoareo**  
Via Trincea delle Frasche 90  
Fiumicino, Rome  
tel. +39 339 6166937  
[www.ristoareo.com](http://www.ristoareo.com)



Bijchriften bijchriften  
Bijchriften bijchriften